

# S.O.M.M.E.R.F.E.R.I.E



Nu er det nu, dagen er kommet og vi står klar til at drage afsted på en dejlig sommerferie. 9.kl. havde translokation i går, hvor de fik deres afgangsbrev for deres prøver. Det var en dejlig aften med nærvær, spændt- og vemodighed. Tak for et flot arrangement skal lyde til Anja, Connie og hele 8.kl. for at gøre dagen særlig for 9.kl.

Sidste skoledag har i dag budt på det årlige stjerneløb, som 7.kl. arrangerer for alle elever på skolen. Der blev gået til den og ingen konkurrence uden kampråb og fælles cherring. Sommeren er her og nu skal der nydes.

Ugen har stået på oprydning, turdage og klargøring af næste skoleår. 6.kl. har været i gang med planlægning af Kildefesten og har i dag været særligt tidligt oppe for at hente pigerne ind til Kildepladsen. Rundt om i byen står blomsterkilderne og viser vejen til Kilden. Svaneke er også noget særligt rart her.

SFO og Klubben står snart klar i de nyindrettede lokaler i det gamle børnehus. I dag får hele molevitten sit nye navn, hvilket vi er mega spændte på. Det bliver så godt med den ekstra plads, vi nu får.

Skemaerne for det kommende skoleår ligger klar og I vil kunne se dem på Intra fra sidst i næste uge. Men nu er det altså sommerferie, så det kan også vente til vi rigtig går i gang igen 😊

Vi glæder os til at se jer igen d.9.august, hvor vi mødes i skolegården til en fælles opstart og til at byde velkommen til en helt ny 0.kl., hvor der er 23 elever, som står klar til en helt ny tid sammen med os og alt det vi er.

*"Een og een er to og jorden den er flad.  
Gorm den gamle var smed i Hobro.  
Alt, hvad vi har lært,  
alt det, der er så svært,  
vil vi glemme, for ho'det skal ha' ro.  
Ferie, ferie, ferie,  
slap nu af, du har fri og syng en glad melodi.  
Op mod solen ler jeg,  
den vil skinne til ferien er forbi."*

I ønskes alle sammen en skøn sommerferie.

På gensyn i august

Mange hilsner Allan, Ditlev og Thomas





