

Fredagsbrev uge 5 - Sidste vintermåned... i kalenderen 😊

*Vi kan mærke nu på nætterne
der flyver os forbi,
mere korte, mindre mørke,
tryggere at sove i,
at et forår på sin vandring
i det stjernekolde hvælv
strejfer klodens vinterhjerter
i en længsel mod sig selv.*

Kyndelmisse d.2/2 eller Kjørnes Knud er dagen, der minder os om at halvdelen af vinteren er gået og at vi i Danmark engang sad solidt på tronen som verdensmestre i Speedway og Sodastream. Lyset (kan) mærkes på dagens længde, der stille, men sikkert tager til.

En anderledes uge med spændende aktiviteter, udfordringer, tålmodighed og glæde over det være sammen om lære er gået igen. Musicalproduktionen kører på i Frem med prøver, gennemspilning, lyd og lyssætning og orkesterrelationer. Udskolingen var i onsdags til teaterkoncert på Campus i Rønne, hvor eleverne på Campus fortolkede Gasolins legendariske tekster i en fantastisk opsætning med montager af dans, musik og utallige udtryk.

4.kl. tog tilbuddet til sig i samarbejdet med Michael Bjerregaard fra Svaneke's venner. Klassen kom på byvandring og besøg på rådhuset, hvor Svaneke's stormflodshistorier blev vist og fortalt. 3.kl. har haft besøg af digitalkonsulent, Dennis Lindholm, der talte med eleverne om brugen af det digitale i hverdagen, og det vi kan være opmærksomme på i forbindelse med den hastigt udviklende SOME-kultur. 9.kl. skulle have i København, her har vi udsat turen til bølgerne har lagt sig.

Ansættelsessamtalerne er godt i gang, hvor vi har afsluttende samtaler fredag i næste uge med to meget stærke kandidater til stillingen som vores kommende viceskoleleder.

*Og vi vågner i den sene time
mellem søvn og drøm
i en sød, bevæget uro
ved den måneblege strøm,
der som fine fingre leger
i dit nattesorte hår,
og som nattens sarte glorie
er vor spæde drøm om vår.*

Rigtig god weekend
Mange hilsner
Allan og Thomas