

Fredagsbrev Uge 48

Det sørme, det sandt. December. Den dejligste tid for skolen i sær...

Stemningen er at mærke alle steder på skolen, duften af gran og udsmykning i vinduer, på loft og vægge bryder dagens gøren med venlige sind. Tak for et fantastisk Julebazar i fredags, der igen skabte landsby-stemning og samhørighed med juletræstænding og markedsstemning. Det er meget bekræftende og samtidig overvældende at opleve et så fint og samlende arrangement.



Mandag havde vi traditionen tro Juleklippedag. Hele skolen blev delt op i forskellige værksteder, hvor eleverne var blandet fra 0.kl – 9.kl. En ganske særlig dag, hvor vi er sammen helt på tværs, hvor store og små arbejder sammen om produktion af julepynt, samvær og hjemmebag.



I sidste uge fik vi leveret lige omkring 2 tons SKAI-læder fra Inhouse i Nexø. Store fine, farvestrålende ruller står nu på lager, klar til at blive brugt i undervisningen. Stor tak til Michael Mortensen fra bestyrelsen, der har skabt kontakten. Læderet bliver omsat i håndværk og design til spændende kreationer, til glæde for os alle sammen, bare vent og se 😊

Ida meldte ud at hun gerne vil stoppe på skolen. Vi er og har været rigtig glade for samarbejdet med Ida og alt det hun bidrager med til skolen. Ida vil blive savnet, det er der ingen tvivl om. Vi ønsker Ida alt det bedste og glæder os til at få besøg.

Vi har derfor også sat et jobopslag op, hvor vi søger en lærer, der kan gå ind og overtage Idas timer i klassen og samarbejdet med Søren Hytholm. Vi satser på at kunne besætte stillingen pr.1. februar og gerne før.

Parkering og standsning på Søndergade

Vi skal opfordre til at I benytter parkeringspladsen bag skolen ved idrætshallen til aflevering og hentning af børn. Der opstår nemt farlige situationer foran skolen, når I stopper op i siden af vejen i begge retninger. Vi havde besøg af BRK's parkeringsvagt fra vej og park forleden dag, han fortæller, at der var flere han henvendte sig til, som havde uheldige standsninger foran skolen. Husk det er mørkt om morgenen, hvilket gør det svære at se børnene og de voksne på cykel og gåben i trafikken.



I ønsker alle sammen en dejlig weekend

Mange hilsner

Allan og Thomas