

Kære alle sammen

Endelig, endelig, - på mandag har vi igen en hel skole. Alle klasser i skole! Nu skinner solen! De endelige rammer for åbningen skal vi lige have på plads – også det nødvendige testprogram for både elever og lærere, - men det får vi styr på. Lige så snart der foreligger endelige retningslinier, sender vi dem ud på Intra. Samtidig skal vi huske på, at der stadig er tale om nød-undervisning. Det betyder, at landets skoler ikke er bundet af de nationale læseplaner, men kan organisere undervisningen så optimalt, som det er muligt under de givne omstændigheder. **Som udgangspunkt starter alle klasser efter normalskema, møder ind mellem 8.10 og 8.20, går direkte ind i klasselokalet og begynder at læse i "læsebåndet".** Jo, nu er vi sammen og igen kan få vores sociale liv i klassen tilbage. Solen skinner.....!

Hvis det er muligt, vil vi fortsætte "maleriet" som planlagt. Hvis det bliver nødvendigt at ændre forløbet, melder vi hurtigt ud, da mange allerede har aftalt arbejdsfordeling på de udmeldte datoer.

Tiden er kommet til det sidste ugebrev fra mig. Som I ved, overtager Thomas roret på mandag. Susanne bliver skoleåret ud og jeg bliver pensionist, men holder stadig tovet i maleriet. I sådan en stund, tænker man igen tilbage på sit arbejdsliv.....! Var livet i skolen det rigtige valg? Svaret er et helt klart Yeps! Det har været fantastisk spændende, en rejse med herlige små og lidt ældre studenter, med dygtige kolleger og mange, mange forældre. Et arbejdsliv med god mening, - mere kan man ikke ønske sig. Her til sidst en stor tak for gode stunder i de forløbne 6 måneder, for jeres engagement og en tak for lån af jeres børn! Jeg har sagt det før: nok er de små, men de gør verden stor!

Pas godt på jer selv, jeres børn og skolen.

I får lige et par linjer fra "Ole's rim & remser:

Sidste dag på Svaneke Friskole

Kære alle sammen

Tiden er kommet

jeg ta'r af sted,

forlader en skole,

ingen ta'r med,

I bli'r tilbage

I bliver her

og passer på ungerne

godt hver især!



Jeg tænker tilbage

med hvem jeg igen

forældre, kolleger

på den korte tid

igennem en verden

men nu er det nu

Så håber jeg på

til at nyde solen

til rødvin, måske

jeg ta'r det helt roligt

Som sagt, så er

om lidt begynder

hvor endelig jeg

på Svaneke's børn

har taget en tårn,

og alle de andre

vi samme ku' vandre

med glæde og smil,

jeg ta'r mig et hvil!

der bli'r tid til alt

og flasker med malt

det satser jeg på

det ska' nu nok gå!

jeg ikke mer' her

et stort frikvarter,



at bruge derhjemme

for huset skal males

hækken skal klippes

Se, det bliver rart

Susanne har sagt

en hel del til Listed

jo, fremtiden byder

En skole blev lukket

med god plads til alle

6 år er gået

og mange studenter

For underne er der

får masser af tid

at udvise flid,

og ukrudtet plukkes,

og tørsten skal slukkes

en masse kan nås,

at ture skal gås,

og andre mod syd

på fritid og fryd!

man åbned' en ny

fra Svaneke By

en masse er sket,

har underne set.

i stort og i småt



og dygtige folk

Og det er jo det

når rundt vi i verden

hvor ører og øjne,

hvor oplevelser ungerne

Se, sådanne stunder

hvor nu jeg fremover

Ja, alvor og sjov

dem tager jeg frem

Og det gør jeg nu

hvor Thomas nu

Denne her nøgle,

og træder han varsomt,

så finder han inde

de viser dem flot!

det drejer sig om

i timerne kom,

de hørte og så,

sammen ku' få.

dem passer jeg på,

dem undvære må!

samt perler og smil,

når jeg holder hvil.

til sidst med en gave

jobbet skal have:

den åbner en dør,

det ved jeg han gør

lige bag dør`n



et meningsfyldt liv

Den lukker ham ind

Velkommen på skolen

Men nu er det nu

til alle på skolen

hvis I googler på "Ole"

I får ingen hits

Igen pensionist

for spændende dage

med herlige børn.

i børnenes sind,

tillykke, go' vind!

om lidt er det slut,

en afskeds-salut:

og skriver "+ afsked"

blot sort skærm og tavshed!

med hyggelig snak

en kæmpestor tak!

Held og lykke, pas godt på skolen!

Stor hilsen Ole



Ved at være det sidste ugebrev en spændende tid lidt rim or remser ting der skal nås...ture gås
Tak for lån af børn – livet er stort, som tidl skrevet

