

Kære allesammen.

Allerførst et stort tillykke til jer alle i Svaneke Friskole med Thomas Garfort, jeres nye skoleleder! Vi ønsker held, lykke, god vind og håber, at I får mange, mange gode stunder sammen fremover!

Kan I huske det der med forventninger, kalenderlågerne op til jul, pakkerne, Mettes store? Den kommer, men inden juleaften, fejrer vi "Lillejuleaften" – vi åbner nr. 23 og dermed den blå låge ind til skolegården, og se: der kommer halvdelen af børnebanden, endelig!! ET KÆMPE VELKOMMEN! Vi er stadig opmærksomme på anbefalingerne om den gode hygiejne, håndvask, afspritning og afstand. Vær også opmærksom på kravet om mundbind for forældre, hvis I har et ærinde inde på skolen.

Vi taler godt nok stadigvæk om nødundervisning (det vil sige, at skolen ikke er bundet af undervisningsplanerne, men kan tilrettelægge undervisningen bedst mulig for den enkelte klasse), men vi er endelig sammen igen med venner og kammerater, vi sidder ikke alene derhjemme foran skærmen. Hvor herligt! Desværre må 5.-9. klasse vente lidt endnu, vi ved ikke hvor længe, men lad os håbe, at de også snart kan komme tilbage på skolen. Vi savner dem.

Nødundervisningen betyder, at skemaerne ændres for næsten alle klasser og lærere. Klasselærerne har skemaerne og lægger dem ud på ugeplanerne.

Ugen er også speciel på en anden måde: den slutter med fastelavn-traditionen, tøndeslagning. Vi tager hallen i brug - går derover klassevis – til hver vores afgrænsede område – med hver vores tønne + 2 køller pr. klasse, så de på skift kan sprittes af. Og så skal katten slås af tønden! Mon ikke det bliver svært at kende eleverne inde bag maling, fjer, hatte, pistoler, sværd og ..og..og?! Dagen slutter kl. 12.05 - alle ugens andre dage kl. 13.15.

I ugebrev 5 kunne I læse lidt om mulighederne for at få mere at vide om den digitale dannelse. Vi ville forsøge at lokke Dennis Lindholm op på skolen til en forældreaften, når tiden restriktionerne tillod det.

Vi, har lokket! Dennis er klar, og vil gerne dele foredraget op i tre dele, - indskoling, mellemtrin, udskoling, da problemstillingerne er forskellige. Det bliver Thomas, der er ved roret, når det kan lade sig gøre, så det bliver en del af "overleveringsforretningen" ved lederskiftet 1.marts.

Kan man sidde en torsdag formiddag, med en god kop te og lytte til brændeovns hyggelige knitren, pusle med nødskemaer og skrive ugens brev?

Det kan man!

God weekend

Susanne og Ole