

Kære allesammen

Forventningens glæde – en følelse, vi alle kender. Alle, store som små.

Tænk bare på dagenes låger i julekalenderen, nedtællingen, dag for dag....

Og endelig, endelig er det jul – med pakker under træet.

Sådan er det også nu – ikke jul altså, men forventningens glæde. Pakkerne!

Nogle er i gang, - hjælpepakkerne. Vi venter på den store. Den store fra Mette.

At hun snart sender den store, som vi så kan pakke op, åbne!

Så vi kan åbne skolen igen – orj, hvor vi altså bare glæder os!!

Men vi må vente lidt endnu – og i den kommende uge, vil vi gå mere i dybden. Vi vil arbejde med en anderledes uge – ”en fordybelsesuge”. Alle dage starter kl. 8.10 og slutter 13.15.

Nogle klasser vil afvikle terminsprøver, andre vil arbejde med drama og dokumentarfilm, medens andre igen vil bruge fagene i arbejdet med de 17 verdensmål. Se nøjagtig hvad i ugeplanerne. Det bliver spændende.

Nødpasningen/nødundervisningen går bedre og bedre. Vi får på skolen gode henvendelser og vi forsøger at gøre indholdet af undervisningen lettere tilgængeligt. Nogle har ønsket at låne en computer, og indtil nu har vi været i stand til at efterkomme alle ønsker.

I forrige ugebrev kunne I i et vedlagt bilag - læse om Digital Dannelse i Dennis Lindholms ”Skærmen er ikke (alene) svaret. Jeg vil forsøge at lokke Dennis op på skolen en aften i foråret, når vi igen -forhåbentlig snart - kan mødes flere end fem. Dennis har tidligere arbejdet som SSP-konsulent og har stor erfaring i arbejdet med ønsunge. Det kunne blive en spændende aften!

Inden da er det muligt som forælder at tilmelde sig et webinar på Medierådets hjemmeside: Medieraadet.dk Webinaret henvender sig særligt til den gruppe af forældre, der synes, at deres barn bruger alt for meget tid på gaming. I år falder Sikker Internet dag den 9. februar. Medierådet for Børn & Unge har en fantastisk hjemmeside, som også står for dagen. Forældrene kan allerede nu tilmelde sig.

Jo – jo, den er god nok.!

Inde i naboens have, på en plads i solen, kigger de første erantis frem.....!

Og lige uden for døren også de første spirer af tete a tete, krokus og vintergæk.

Budskabet er det samme - lige om hjørnet - venter lysere tider, foråret er på vej!

God weekend

Susanne og Ole





SVANEKE FRISKOLE

Søndergade 31, 3740 Svaneke - tlf: 50 80 05 80 - post@svanekeskole.dk