

Kære elever, forældre og medarbejdere

Sidste uge i september og på vej ind i den anden efterårsmåned. Gad vide, hvornår badevandet bliver rigtig koldt? Der er kaldt til samling for alle insekter i området med åbning af byens helt eget hotel for biodiversitetens krybende, kravlende, flyvende og spindende liv.

NATURFAGSUGEN

Det er helt vildt, hvad eleverne har været omkring i denne uge. Fra Christiansø til Frennemark, fra Helligdomsklipperne til det hemmelige sted, alle steder hvor viden om livet i al sin vildskab udfoldede sig til undren, undersøgelse, indsamlet og bearbejdet. Nu står insekthotellet klar med udsigt til Søndergade til de forbi rejssende insekter, spindlere og sværmere.



ARBEJDSLØRDAGEN

Den første arbejdslørdag blev sat i gang under sensommerens milde sommervej. Sikke en dejlig dag, hvor mange smil, arbejdende hænder og lyttende samtaler gav indholdet ekstra betydning for oplevelsen af en ganske særlig dag på Svaneke Friskole. Der blev gået til stålet, hvor de ni sjak alle fik gennemført den uddelegerede plan, der lå. Det er med et smil på læben, vi går rundt på skolen og nyder alt det som blev ordnet denne lørdag. Vi er så glade for alt det, vi kan sammen.

Bålhytten og Rønnetræerne har fået sit årstidsløft og fremstår nærmest helt nyt i sit udseende.



ÆBLEGÅRDEN



Cykelparkering i Æblegården. Her kan vi nu parkere cyklen, og inden længe vil der også være cykelstativer til at stille cyklen i. Æblegården er blevet skrabet ned og vil blive malet, når vejret er til det. Endnu en forskønnelse på skolen.

MULTIBANEN

Så er der ryddet og klar. Der blev svedt, klippet og rykket op og lagt hegn ned. Med det rette udstyr kom vi hurtigt bredt omkring. Vi afventer nu den endelige godkendelse for at komme rigtig i gang. Den lurer lige om hjørnet, og vi kan næsten ikke vente. Det bliver så godt at få multibanen op og i gang. Vi glæder os meget.



I ønskes en rigtig god weekend

Venlige hilsner

Allan og Thomas