

Kære elever, forældre og medarbejdere

"Gyldne farver og sensommerbrise – fylder hjertet med vemodig musik"

Vi nærmer os september, der med sit væsen indikerer efterårets kommen. En tid, hvor lyset ændrer sig og de korte bukser og sommerlette kjoler igen må pakkes væk. Det bliver en rar tid, som vil huske os på den fantastiske sommer, vi har haft og samtidig forberede os på indeværet.



4.a har været på lejrtur til Christiansø i denne uge, hvor de med højt humør stævnede ud fra Gudhjem med Postbåden Peter. De har haft det pragtfuldt og nydt øens natur og ro. Men ingen tur uden udfordringer. Torsdag tog vinden til fra Nordøst og Østersøen rejste sig. En gynetur lå forud for turen hjem. Alle kom godt i land og stod godt imod skibets rullende bevægelser.

Håndarbejdslokalet er nu sat i stand og står klar til, vi kan bruge det igen. Der er blevet sat lydisoleringsplader op i loftet, som nu gør, at lokalet er blevet et meget behageligt rum at være i, hvor roen skaber rum for fordybelse og de stille dialoger.

Gårdvagterne har fået nye veste. De er røde og gør sig godt i skolegården med reflekser og logo på ryggen.

En skole, hvor vi står samme og hjælper hinanden i hverdagen. Det kom særligt til udtryk i denne uge, da Hanne, som normalt står for vores rengøring, gik ind og tog skolepatruljen sammen med 6.a. Senere stødte politiet også til 😊.



Tidskapslerne står klar. 1.a har arbejdet med deres tidskapsler, hvor de har skrevet breve til deres fremtidige jeg. Et ganske særligt forløb, der vil fortsætte op gennem skoleårene. Spændende bliver det at åbne dem op igen.

Morgensang blev skudt i gang med en regndans. I dag var det lærerne, som havde deres fælles optræden med sangen "Regndans" af bandet Danseorkesteret. Vejret holdt dog tørt ude som inde, og vi glæder os til de mange forskellige optrædener, vi har i vente i skoleåret.



"Går og nynner en sensommervise, fjernt fra byens larmende trafik"

I ønskes alle en rigtig god weekend.

Sensommer hilsner,

Allan og Thomas