

Kære allesammen

*"I sne står urt og busk i skjul*

*Det er så koldt derude"*

Vinteren holder sit stærke tag endnu med sine byger af sne og slud og frostklare nætter, men det er altså på lånt tid. Morgensang og fuglesang hjælper lyset på vej på alle måder, hvor smilene, inde som ude, ikke er til at tage fejl af på skolen.

### **Morgensang**

Er endelig tilbage, om end fællessangen sker gennem skærmen, som vi kender det fra programmerne på TV. Vi har vores helt egen duo på skolen med Søren på piano og Mikkel på bas, der sammen med 2.kl. og den anbefalede afstand startede op under fredagens morgensang i en direkte udsendelse for hele skolen. Det var rigtig dejligt at få sunget sammen igen.

### **Midt i en Coronatid**

Test og podning kører nu på anden uge, hvor elever og medarbejdere bliver testet tirsdag og fredag. Det fungerer simpelthen så godt, og hvor er det betryggende at være med til at holde smittespredningen nede på denne måde. Tak til alle jer, der stiller jer op og går igennem denne proces, nærmest som var det en fast del af skoledagen.

### **Maling af klasselokaler**

Allan, Morgan og Claus er fortsat i gang med maling af klasselokalerne på skolen, som efterfølgende fremstår som helt nye, venlige og rare at være i. Vi føler os meget heldige, at vi har et godt samarbejde mellem skole og hjem, der gør, at det er muligt at gøre en positiv forskel, der har så stor betydning for hverdagen og læringsmiljøet på skolen.

### **Anderledes uge**

I næste uge arbejder vi på skolen med fokus på elementer i projektarbejdet og -opgaven, hvor udskolingen skal i gang med hele pakken. De øvrige klasser arbejder med neddyk i selvvalgte elementer i opgaven som fx produkt og formidling. Følg med i ugeplanen, det bliver en super spændende uge, som vi glæder os til.

### **Farvel til Anja**

Vi skal sige farvel til Anja Lund Jensen. Anja har haft orlov på skolen og været bosat i Tyrkiet med familien, hvor de nu har valgt at blive. Vi ønsker Anja og familie alt det bedste og er glade for den tid Anja har været tilknyttet Svaneke Friskole.

Nu er det weekend, og hvad der skal ske, det har vi selv bestemt. En følelse af frihed, der er lige nu, og det mærkes så godt.

*"Giv tid! og åndens vinterblund  
skal fly for herlig sommer"*

I ønskes alle en rigtig god weekend.

Susanne og Thomas

